

# Geboorteproject “Opnieuw Kijken” in Amsterdam

<http://opnieuwkijken.nl/#services>

## PlacentaBoom - Oerbegeleid(st)er en LevensBoom

door Ria Mariasdochter Beyens, vroedvrouw voor de vrouw

*De placenta, letterlijk ‘platte koek’, of moederkoek is niet van de moeder maar van het kind. In vroegere tijden werd zij ervaren als de zus van een meisje en de broer van een jongen. Romeinen vierden daarom ook steeds dubbele verjaardagen.*

*De Egyptische Farao’s hadden een placentaheeder in dienst. Hier werden bomen gepland op de eervol begraven placentas als symbolische levensboom van de baby. Wereldwijd en over vele millennia heen werd de placenta letterlijk en/of symbolisch als belangrijk en eerbetoon waardig ervaren en als medicijn gebruikt.*

*Ondanks de evolutie van eervol orgaan over gevaarlijk afval naar kostbaar, belangrijk object is er toch een (onder)stroom gebleven van mensen die het vroegere eren in stand hielden. Ook het letterlijk en symbolisch tot medicijn maken, is terug. Tijdens deze cirkel start met een korte inleiding vanuit biologisch, antropologisch en geschiedkundig oogpunt in woord en beeld. Waarna je wordt uitgenodigd om via een visualisatie, meditatie contact maken met je eigen placenta, placentaboom - levensboom en oerbegeleid(st)er. Deze ervaring mag je dan via tekening of woorden op papier uitdrukking geven, als blijvende herinnering aan dit herverbinden.*

*Van Harte Welkom,*

Ria

*Deze meditatieve healing herschrijft je vroege ontstaansverhaal,  
jouw voorgeboortelijk leven en jouw geboorte vanuit je eigen  
krachtige scheppende verbindende wezen.*

*Het vertelt over hoe jij, jouw placenta (moederkoek) en navelstreng vormt  
vanuit verlangen om te verbinden zodat je kan worden, zodat je kan zijn.  
Het leidt je binnen in de wondere wereld van leven in je eigen omhulling,  
verbonden via jouw navelstreng met jouw placenta, jouw tweede andere deel,  
jouw Oerbegeleidster/Oerbegeleider en Levensboom. Hoe zij/hij jou verbindt met  
jouw moeder.*

*Je moeder die je ruimte en allerlei voeding gaf, jou droeg en je tweede omhulling was.  
Het herschrijft jouw geboorteverhaal zodat jouw verbinding met jouw placenta,  
jouw PlacentaBoom intact blijft en jouw oorspronkelijke Oerbegeleidster/  
Oerbegeleider zich kan tonen. Waarna jullie samen met de Moeder Aarde verbinden.  
Zo gaat jouw LevensBoom groeien en wordt jij uitgenodigd om zelf-standig te staan.  
Van harte Welkom,*

*Ria*