

11 juni

vader(s) verwelkom(t)en aankomende vaders

Het proces van vader worden was voor mij een van meest indrukwekkende & ingrijpende veranderingen in mijn leven.

Ik ben heel benieuwd wat deze verandering voor jullie betekent. Hoe leef jij naar het vaderschap toe? Welke gedachten en vragen gaan er door je hoofd? Wat betekent het aankomend vaderschap voor jou? Wat voor vader wil je zijn? Welke herinneringen heb jij aan jouw vader.

Tijdens de workshop loopt elke aankomende vader het labrynt. Een labrynt staat symbool voor je levensweg. Een ieder loopt naar het midden, daar gaan we in gesprek over het aankomend vaderschap en maken jullie een welkoms cadeau voor jezelf en je kind. Een symbool van de verbinding tussen vader en kind. Als je door het labrynt terug loopt, neem je deze ontmoeting mee. Opnieuw kijken naar je zelf! Het vader worden en het vader zijn, is een prachtige ontdekkingsreis!